

Mexicanen zijn het meest zindelijke volk ter wereld. Hun gezicht is schoon, en hun voeten en hun kleren ook en ze ruiken nooit vies. Maar wanneer ze in het bad gaan, en of ze dat doen, dat zou ik niet kunnen vertellen...

James M. Cain, Serenade

U frons misschien uw wenkbrauwen. Zijn zulke veralgemeningen over een heel volk wel goed te praten? Het Breed Front keurt ze ondubbelzinnig goed!

Over elke Mexicaan apart een oordeel vellen is immers onbegonnen werk. Uitspraken over de *doorsnee* Mexicaan, de Mexicaanse *Jan met de pet* bij wijze van spreken, vertellen hem hoe anderen hem zien. Positieve bedenkingen komen zijn *zelfbeeld* ten goede, verlossen hem van *knagende twijfels*. Meer kritische commentaren laten hem toe *zichzelf stelselmatig bij te schaven*. Op termijn kan dit enkel de wereldvrede en de onderlinge verstandhouding der volkeren ten goede komen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld Nederlanders of Marokkanen.

Het zou boeiend zijn te onderzoeken of over sommige volkeren niet *alle andere volkeren* gelijklopende opvattingen hebben. Dit lijkt ons bijvoorbeeld *niet* het geval te zijn voor Tyrolers. Hun Lederhosen, pofmouwtjes en jodelzang worden wel van hier tot Japan nagebootst maar roepen bij de ene gezelligheid en jovialiteit op en doen de andere alleen aan zachte porno denken. Maar over andere naties lopen de meningen misschien wereldwijd meer samen?

Dit echter ter zijde. In de eerste plaats willen we uw aandacht vestigen op James M. Cain, de auteur van *The Postman Always Rings Twice*. Nog uit het meesterwerk *Serenade*:

Ze zou een prachtig beeldhouwersmodel geweest zijn. Haar huid was een tikje koperkleurig, net genoeg om te lijken op een uit metaal gegoten beeld, vooral wanneer haar schouders glommen van het water. [...] en zo komt van het een soms het ander. Eerst liet ik haar niet merken, dat ik naar haar keek, maar later zag ik, dat ze't wel aardig vond. Dan ging ze op haar tenen staan, hief de armen op en strekte haar spieren. En dan lachte ze. Ja, daar kwam natuurlijk zo 't één en 't ander van.

Het wordt tijd dat wij met z'n allen eens terug wat meer *degelijke klassieke auteurs* lezen in plaats van de banaliteiten van allerlei hedendaagse onbenullen zoals H. Mulisch enzovoort.

Yankel Deckstein

VERBREED HET FRONT VAN MOND TOT MOND

Stuur dit bericht door aan ten minste 5 personen. Dit levert u binnen de 3 weken zeker effect op.

- | | |
|-------------------|---|
| 1 tot 5 mensen | Uw haar en kamerplanten krijgen een subtiele glans. |
| 6 tot 15 mensen | U ontwaart in vruchten en groenten smaken die u verplaatsen naar oosterse heiligdommen. |
| 16 mensen en meer | U krijgt inzicht in ingewikkelde vraagstukken betreffende driedimensionale figuren. |

U werpt dit bericht terzijde met

- | | |
|-------------------|---|
| Onverschilligheid | Kruimels en stof geraken tussen de toetsen van uw keyboard. |
| Tandengeknars | U schrijft d/t-fouten, u loopt achteloos voorbij aan bedelaars. |